



Contactgegevens

Emailadres:	vriendenbreepleinkerk@outlook.com
Telefoonnummer:	010-419.11.96
Adres:	Langenhorst 26 A, 3085 HN Rotterdam
Rekeningnummer:	NL62 INGB 0000 1054 10 t.n.v. St. Vr. Breepleinkerk en Orgelzolder te Rotterdam
Website van de kerk:	www.breepleinkerk.nl

Wordt u ook Vriend(in) van de Breepleinkerk?

Beste lezer,

Allereerst willen wij u vanaf deze plaats alle goeds en Gods Zegen toewensen in het nieuwe jaar!

In 2014 zijn een aantal activiteiten ontplooid ter promotie van de Breepleinkerk. De kerk waar u altijd welkom bent en waarvan wij hopen dat u er zich thuis voelt, zich ermee verbonden voelt en dat het voelt als "uw" Breepleinkerk.

Daarom was het vanaf 2014 mogelijk om Vriend(in) van de Breepleinkerk te worden. Met de steun van de Vrienden kunnen wij de kerk in stand houden en er mooie concerten en samenkomsten (blijven) organiseren. Het is de bedoeling van de Breepleinkerk een levend en bloeiend ontmoetingscentrum in een multiculturele wijk te maken. Ook hebben de beide Orgelzolders een belangrijke plaats in de kerk om hun historische waarde. Immers, op de beide orgelzolders van de Breepleinkerk waren drie Joodse families ondergedoken. Zij hebben zo de bezetting in de oorlogsjaren 1940-1945 overleefd.

Waar veel kerkgebouwen zijn verdwenen, staat de Breepleinkerk er, sinds 1931, nog steeds, bruist van de activiteiten en heeft ook nu nog een belangrijke functie in een multiculturele wijk.

Wij hopen dat u hier enthousiast over bent en dat u ons wilt steunen.

Inmiddels heeft zich een grote Vriendenkring gevormd, maar uiteraard hopen we op nog veel meer Vrienden. Immers, met een grote groep donateurs kunnen wij nog meer van onze plannen verwezenlijken.

De Breepleinkerk, ónze Breepleinkerk, vraagt om uw steun.

Is dat u wat waard? Wij slagen alleen als u ons helpt!

Stichting

Eind 2014 is de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder opgericht. Een lang gekoesterde wens is hiermee uitgekomen. Door de oprichting van deze Stichting kunnen de activiteiten die ontplooid worden ter promotie van de Breepleinkerk en de Orgelzolders een officiële status krijgen.

De doelstelling van de Stichting is het in stand houden en uitdragen van het gebouw de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid als ontmoetingscentrum en als historische plaats met een Orgelzolder als schuilplaats voor Joodse gezinnen in de Tweede

Wereldoorlog. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.
Het bestuur van deze Stichting zal gevormd worden door Maarten Ouwens, Voorzitter, Willem van Oostenbrugge, Penningmeester en Thea Roos, Secretaris.

Onze missie

Wij zijn als Stichtingsbestuur vertrokken op een reis, waarvan wij wel de bestemming kennen maar niet precies de route.

Wij hebben veel plannen voor en met de Breepleinkerk. De ambitie van onze Stichting is gelden bijeen te brengen voor het in stand houden van de Breepleinkerk en het vasthouden van de belangrijke functie van het kerkgebouw in de wijk en daarbuiten. Kortom: een levend en bloeiend Ontmoetingscentrum Breepleinkerk in een wijk met veel nationaliteiten.

De Breepleinkerk: een markant punt in Rotterdam-Zuid. Niet alleen als kerkgebouw maar ook is het een stedenbouwkundig opvallend baken in de stad. Sinds 1931 markeert de Breepleinkerk één van de toegangspoorten tot Rotterdam. Dat moet zo blijven!

Maar er is méér. De kerk is door de Orgelzolders ook bekend als het "Achterhuis van Rotterdam". Het is op dit moment al een vorm van een leerhuis voor schoolkinderen. Dat werk wordt met veel enthousiasme gedaan. Maar het is belangrijk ook voor de huidige generatie jongeren het mogelijk te maken de Orgelzolders en alles daaromheen nog aantrekkelijker en instructiever te maken voor bezoekers.

Wij beseffen zeer goed, dat dit ambitieuze plannen zijn maar wij zijn zeer gemotiveerd en geïnspireerd om naar wegen en middelen te zoeken om deze te realiseren. Want het is belangrijk zoals Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam enige tijd geleden zei: "De verhalen moeten worden doorverteld."

Voordelen als Vriend(in)

Als Vriend(in) van de Breepleinkerk ontvangt u:

- een jaarlijks geldend lidmaatschapskaartje, dit krijgt u toegestuurd of thuisbezorgd na het invullen van het aanmeldformulier;
- jaarlijks een uitnodiging voor een gezellig samenzijn;
- elke twee maanden een nieuwsbrief over de Breepleinkerk en de Orgelzolders;
- gratis koffie bij concerten op vertoon van uw lidmaatschapskaartje.

Aanmelden

Graag ontvangen wij onderstaande antwoordstrook, met hierop uw gegevens en uw toegezegde bijdrage, ingevuld retour. U kunt deze afgeven bij Thea Roos, of opsturen naar: Thea Roos, Langenhorst 26 A, 3085 HN Rotterdam. Als u een emailadres heeft kunt u de gegevens ook mailen aan vriendenbreepleinkerk@outlook.com

Donatie

Wij zullen geen acceptgiro's toesturen. Na invulling van de aanmeldstrook ontvangen wij door u toegezegde bijdrage graag op rekening NL62 INGB 0000 1054 10 t.n.v. St. Vr. Breepleinkerk en Orgelzolder te Rotterdam o.v.v. Vriend(in) van de Breepleinkerk. Niets werkt zo goed als mond tot mondreclame. Wij durven u daarom te vragen via de mond tot mond reclame ook nieuwe vrienden te werven. Misschien kent u meer mensen die graag Vriend(in) van de Breepleinkerk willen worden, graag ontvangen wij hun naam op telefoonnummer 010-484.76.25.

Hoe meer Vrienden, hoe beter wij de kerk in stand kunnen houden!

Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!

Namens de Stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder,
Maarten Ouwens, voorzitter,
Thea Roos, secretaris,
Willem van Oostenbrugge, penningmeester.

JA, ik word Vriend(in) van de Breepleinkerkerk!

Mijn jaarlijkse bijdrage* zal zijn:

€ 10,-

€ 15,-

€ 25,-

Een ander bedrag, namelijk:

* s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Wij maken u erop attent dat deze gift aftrekbaar is voor de belasting.

Naam :
(dhr./mevr./fam.)

Adres :

Postcode : Plaats:

Telefoon :

E-mail adres :